



MAG IK TEGEN EEN GELOVIGE ZEGGEN DAT GOD NIET BESTAAT?

Door **Orbit** | 11-16 jaar

In onze samenleving **mag je (bijna) alles tegen elkaar zeggen**. Het enige dat niet mag volgens de wet, is oproepen tot geweld tegen personen van een bepaalde godsdienst. Maar ook niet tegen personen van een bepaalde geaardheid, afkomst, huidskleur...

Tegen een gelovige zeggen dat god niet bestaat mag dus. Maar de kans is groot dat dat de gelovige **kwetst**. Het is dus niet de beste openingszin.

Een tip: **praat eerst over alles wat jullie bindt**, bijvoorbeeld over school en vakantie. Als er, na een tijdje, een goede basis is, kan dit 'geloof in god' ook ter sprake komen. Zo kan je veel van elkaar leren. Melig, maar waar! 🙌

PRAAT EROVER



Chat met Awel

Ma-za: 18-22u. Het kan zijn dat je even in de wachtrij terecht komt.



Mail met Awel

Antwoord binnen de 72u



Bel met Awel

Gratis en anoniem op 102. Ma-za: 16-22u. Het kan zijn dat je even in de wachtrij terecht komt.



Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met leeftijdsgenoten of reageer op het verhaal van iemand anders.