



KAN IK OP TAALKAMP GAAN IN HET BUITENLAND?

Door **Go Strange** | 11-17 jaar

Ja, dat kan! Een **taalkamp** of **taalreis** is de ideale manier om een land, de mensen en **cultuur** op een andere manier te **ontdekken**.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Vind jouw taalreis of taalkamp op gostrange.be

Op de website van Go Strange vind je een overzicht van [taalreizen en taalkampen in het buitenland](#).

Taalreizen kunnen van alles zijn, zoals:

- Bedrijfsstage
- Bij een gastgezin wonen
- Sportkampen
- Vrijwilligerswerk
- ...

Organiseer zelf een uitwisseling of project

Zit je in een **jongerengroep**, een **jeugdbeweging**, **jeugdhuis** of **sportclub**? Of heb je een vriendengroep die graag samen op avontuur gaat? **Ontmoet samen andere jongeren in het buitenland**.

Via het [European Solidarity Corps](#) (ESC) of via [Erasmus+ Jeugd](#) kan je **subsidies aanvragen voor jouw droomproject**. Dat kan gaan van een idee om je buurt of stad beter te maken tot een internationale samenwerking of uitwisseling.

Dit zijn de verschillende opties:

- [Groepsuitwisseling](#) (Erasmus+ Jeugd)
- [Participatieproject](#) (Erasmus+ Jeugd)
- [Solidariteitsproject](#) (European Solidarity Corps)

Leer een taal binnen België via Bel'J

Blijf je liever binnen België? Via het [Bel'J-programma](#) kan je binnen België op **uitwisseling** of aan de slag als **vrijwilliger**.