



KAN IK ANDERE CULTUREN ONTDEKKEN ZONDER OP REIS TE GAAN?

Door **Piazza dell' Arte** | 11-16 jaar

Ja, je hoeft niet op reis te gaan om de **wereld te zien!**

Verken multiculturele buurten

Onze samenleving is multicultureel. In je eigen buurt kan je heel wat culturen leren kennen. Blijf eens **eten bij je Marokkaanse klasgenoot** of **wandel door de grote steden**: in Antwerpen is er bijvoorbeeld een Chinese wijk en een jodenbuurt, in Gent een Turkse buurt. Of loop eens door de Matongé-wijk in Brussel.

Word gastgezin

Overtuig je ouders om **gastgezin** te worden voor [AFS-jongeren](#) of voor [YFU](#).

Ga naar een wereldmuziekfestival

Luisteren naar de wereld kan ook. Wereldmuziekfestivals bij uitstek zijn:

- [Couleur Café](#) in Brussel
- [Sfinks](#) in Boechout

Ga naar theater of de film

De **voorstellingen** van nomadisch kunstencentrum [Mousssem](#) en de **films** van filmfestival [Moovv](#) geven je een venster op de wereld. In de [bibliotheek](#) in je buurt vind je massa's films over en muziek uit andere landen en culturen.

Lees boek uit andere cultuur

In een goed boek duiken, kan ook een beetje voelen als reizen.

Op Boekenzoeker vind je heel wat [tips voor boeken die zich in andere landen en culturen afspelen](#)

FOTO: Andrew Haimerl